



*Liefste kaboutertjes,*

*Hopelijk hebben jullie deze zomer kunnen genieten van de zon, want wij nemen jullie mee naar Winterkaboland! Dit prachtige land staat bekend voor zijn grote bergen, dikke lagen sneeuw en koude temperaturen. Trek dus zeker jullie warme ski-kleren aan, anders zou je wel eens kunnen bevriezen. Vrijdag 21 oktober spreken we af aan de lokalen van Scouts Herent - "De witte Villa" (Kouterstraat 94, 3020 Herent) om 19 uur. Na een weekend vol winterplezier mogen jullie terug worden opgehaald op zondag 23 oktober om 12 uur.*

*We verheugen ons er al op om jullie te mogen verwelkomen in dit fantastische gebied.*

*Gelieve je komst te bevestigen met een mailtje naar [kabouterleiding@scoutsvlierbeek.be](mailto:kabouterleiding@scoutsvlierbeek.be)*

*Wat neem je mee:*

- ★ 25 euro, ski outfit, matje, slaapzak, toiletgerief, ondergoed, warme kleren, zaklamp, pyjama, kousen en niet te vergeten je goed humeur :)

